



Parochie Heilige Geest

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen
Telefoon: 0161-222833

Parochie De Goede Herder

Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen
Telefoon: 0162-312561



5 mei 2024, Zesde zondag van Pasen

Zusters en broeders, we zijn op allerlei manieren met elkaar verbonden. Voor collega's zal dat het werk zijn; in een vereniging is het de gedeelde passie voor een liefhebberij; in het gezin de familieband. Voor christenen bestaat de onderlinge band uit de liefde van God. Deze liefdesband laat zich maar moeilijk vangen, want hij vormt zich al naargelang de situatie waarin mensen zich bevinden. Wat blijft, is dat deze liefde er voor de ander is, niet eenkennig is en niemand buitensluit.

De viering van Woord en Communie uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 5 mei om 10.00 uur uitgezonden via een [livestream](#). U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen



Gebed om Ontferming

*Barmhartige God, wij willen en mogen niet vergeten,
dat het niet altijd goed gaat tussen ons en onze naaste,
dat we soms overhoop liggen met onszelf,
of dat we worstelen met ons geweten.
Wij bidden U: Breng ons terug bij onszelf,
bij onze naaste en bij U.*

Gebed

Als God mij tegemoetkomt in mijn twijfelend geloven,
gaan de registers van het orgel open,
voegen de stemmen van mensen zich samen,
mogen orkesten, blaaskapellen, mag alles losgaan
en de schepping bezingen.
Rivieren, klap in je handen,
oceanen, dans en bruis, want God is in aantocht.

Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet want God is liefde. En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.

Wat als....

*Juich de HEER toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit. Psalm 98,4*

Wat als Christenen zo enthousiast zouden zijn over de verrijzenis van Christus als voetbalsupporters over de gewonnen finale van hun club?

Wat als kerkgangers zouden juichen om de boodschap van het evangelie als vakbondsleden over de aankondiging van een rechtvaardig loon?

Wat als gelovigen God zouden prijzen om zijn liefde als een arme voor een regering die bestaanszekerheid brengt?

Stel je voor dat gelovigen de liefde van God zouden doorgeven als het grootste cadeau op aarde?

Rob van Uden



Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.

Ik noem u geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.

Overweging

In de eerste brief van Johannes wordt gesproken over liefde, in het Grieks 'Agapè'. Het woord keert in deze brief steeds weer terug en staat zelfs in de aanhef 'Agapètoi', vaak vertaald als 'vrienden'. Johannes verkondigt ons dat God Liefde is en de wereld liefheeft. Als we de Zoon zien, zien we de Vader, want Jezus veroordeelt niemand; niet om wie of wat ze zijn; niet om wat ze doen of misdoen. Als mensen zichzelf geweldig vinden, kan Jezus streng zijn. Maar kwetsbare en kleingehouden mensen benadert Hij allereerst met openheid en acceptatie. Jezus wil mensen los maken van boeien, vrij maken, tot bloei brengen.

God is geef statische figuur op een koude troon. Hij is Vader én Zoon én Hij is de liefde die wederzijds is. God is beweging en wil ons in beweging brengen. Wat is het onbeschrijfelijk mooi om te geloven dat je vanuit Liefde mens bent geworden, dat je vanuit Liefde mens mag zijn en dat het 't belangrijkste gebod is om die Liefde handen en voeten te geven.



Gebed om Vrede

Heer Jezus,
Uw vrede is een afspiegeling
van Uw verbondenheid met de Vader.
Geef ons deel aan Uw vrede
en help ons verbonden te leven met elkaar.

Slotgebed

*God, U bent liefde en spoort ons tot liefde aan.
Beziel ons en trek met ons mee,
opdat wij naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon,
elkaar vasthouden in liefde en hoop.
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.*



*Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
Mijn vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.*

Gebed om Zegen

Niemand leeft voor zichzelf alleen.
De liefde van God heeft te maken met zorg en aandacht.
Als je ontdaan bent door een slecht bericht, dan voel je je minder verweesd als iemand
naar je luistert en om je geeft.
In deze viering mochten wij ons verbinden met Gods liefde die ons met Hem verbindt en
met elkaar als broeders en zusters.