



Parochie Heilige Geest

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen
telefoon: 0161-222833

Parochie Dongen en Klein Dongen - Vaart

Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen
telefoon: 0162-312561



11 februari 2024, Zesde zondag door het jaar

Zusters en broeders, in deze Pastorale Brief een overzicht van de Bijbelteksten die in onze kerken worden gelezen. De Carnavalsvieringen slaan vaak een eigen weg in. Er is een grote variëteit aan teksten. De Evangelielezing van deze zondag is ook opgenomen.

De Carnavalsviering uit de Annakerk in Molenschot wordt op zondag

11 februari om 11.00 uur uitgezonden via een [livestream](#).

U kunt deze viering ook volgen via [HalloGilzeRijen](#).

Schuldbelijdenis

*Ik belijd voor dun almachtige God en voor jullie allemaole,
dat ik ut begaaid heb; da'k ut naoliet te genieten of een ander nie zag staon.*

Mijn God, tis mis, tis mis, tis hardstikke mis.

Daarom smeeek ik de heilige Maria Magdalena van Wringersgat,

de Heilige Anna van Papslokkersgat,

de Heilige Petrus meeij touwkes van Dringersgat,

de Heilige Gerardus van Krimpersgat,

de Heilige Marcoen van Kattengat,

de Heilige Jozef van 't Peeënrijk,

ik smeeek u, broeders en zusters en onze Lieve Heer zelf,

voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Vrij naar de Brief aan de Korinthiers (Carnaval, Dongen, Cammeleur)

Zusters en broeders, een lichaam is een eenheid die uit veel delen bestaat; er zijn veel delen, maar er is slechts één lichaam. Zo is het ook met de kerk, het lichaam van Christus; of we nu een witte, rode, bruine of zwarte neus hebben, we zijn kinderen van de ene God. Stel je voor dat een wijsneus zou zeggen: Ik ben geen mond, dus ik heb niks te zeggen. Hoeven we daarom niet naar die wijsneus te luisteren? En als speurneus zegt: Ik ben geen arendsoog, dus ik zie geen oplossing, zou het dan kunnen dat die neus wél onraad heeft geroken?

Als het hele lichaam neus zou zijn, waarmee zouden we dan zien? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zouden we dan ruiken?



Nee, God heeft alle lichaamsdelen een plek gegeven, precies zoals Hij wilde. De hand kan niet tegen de neus zeggen: Ik heb je niet nodig en evenmin de duim tegen de pink: Ik heb jullie niet nodig.

En let op, juist die delen van het lichaam die kwetsbaar lijken, zijn het meest noodzakelijk. God wil dat alle lichaamsdelen elkaar met dezelfde zorg omringen en dat het geheel zijn samenhang niet verliest. Onthoudt: Wanneer de neus een snotneus is, is het hele lichaam verkouden. En als de neus een feestneus is, heeft het hele lichaam feest.

Vrij naar het Evangelie volgens Matteus (Carnaval, Maria Magdalena)

Jezus trok rond. Hij ging van stad tot stad, van dorp tot dorp. En overal waar Hij kwam, gaf hij les in de synagogen. Hij verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en kwaal. Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: "De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.



Vrij naar het Evangelie (Carnaval, Anna)

Nadat Jezus gedoopt was, werd het tijd om door het land te trekken. Overal moest hij vertellen over zijn Vader in de Hemel. Ik moet mensen zoeken die met me mee willen gaan, dacht Jezus. Op een dag zag hij twee mannen in een bootje. Ze waren aan het vissen. "Lukt het?" riep Jezus. "Helemaal niet!" schreeuwde één van de mannen. "We hebben nog niets gevangen." "Kom hier" wenkte Jezus. Nieuwsgierig voeren de vissers naar de kant.

"Ga met mij mee", zei Jezus, "dan zal ik jullie leren hoe je mensen kunt helpen."

De mannen keken elkaar aan. Wie was die man? Ze snaptten er niets van. Toch voelden ze dat er iets bijzonders was met hem. Misschien was het wel fijn om met hem mee te gaan. "Goed we komen er zo aan." Ze trokken hun boot op het strand en bonden hem



stevig vast. Samen liepen ze met Jezus langs het meer. De twee mannen heetten Petrus en Andreas. Na een tijdje kwamen ze nog twee vissers tegen: Johannes en Jacobus.

Ze waren hun netten aan het schoonmaken. "Gaan jullie ook mee?" vroeg Jezus. "Ik ga overal vertellen over God. Ik zoek mensen die me willen helpen."

"Nou", zei Johannes, "dat wil ik wel proberen." En ook Jacobus wilde mee. "Nog even onze netten opbergen. Dan zijn we klaar." Zo trokken de vissers met Jezus

door het land. Altijd waren ze bij hem: als hij verhalen vertelde, als hij zieke mensen beter maakte en ook als hij ging bidden. Jezus wilde nog meer mensen om hem te helpen. Na een poos had hij twaalf mannen bij elkaar. En ze werden echte vrienden.

Uit het Evangelie van Marcus (Zondag, Sint Jozefkapel, Maria Magdalenakerk)

In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en Hem smeekte: "Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen." Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit, raakte hem aan en sprak tot hem: "Ik wil, word rein." Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. Terwijl Hij hem wegstuurde, vermaande Hij hem met klem: "Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat is voorgeschreven." Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen, met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

Zending en zegenwens

Heer, Vervul ons met uw zegen om al wat schadelijk is te vermijden en al wat wenselijk is te verkrijgen, door Christus onze Heer. Amen.