



Parochie Heilige Geest

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen
telefoon: 0161-222833

Parochie Dongen en Klein Dongen - Vaart

Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen
telefoon: 0162-312561



Zondag, 27 augustus 2023

Zusters en broeders, op maandag 28 augustus beginnen de scholen weer. Steeds meer mensen komen terug van vakantie en het leven hervindt zijn vertrouwde ritme. In het parochiecentrum is het de afgelopen weken een stuk stiller geweest. In de kerk misten we het koor en er waren toch wat minder vertrouwde gezichten. Ook het parochieleven gaat weer aantrekken. We beginnen dit weekend meteen bij het hart van het Matteusevangelie: 'Wie is Jezus voor ons?'

Op zaterdag 26 augustus kunt u vanaf 19.00 uur via de [livestream](#) de Eucharistieviering volgen uit de Annakerk en op zondag 27 augustus om 10.00 uur via HalloGilzeRijen.

Gebed bij kaarsen

*Algoede Vader, wij ontsteken een licht
als teken van uw onpeilbare rijkdom
van wijsheid en kennis, om te ervaren dat U ons bijstaat.*

*Algoede Heer, wij ontsteken een licht
als teken dat wij geloven dat U de Christus,
onze redder bent, om te ervaren dat U ons bijstaat.*

*Algoede Geest, wij ontsteken een licht
als teken van de kracht, waarmee U ons wilt bezielen,
om te ervaren dat U ons bijstaat.*

*Algoede God, wij ontsteken een licht
als teken dat we Uw goedheid en trouw erkennen,
U er voor danken en ervaren dat U ons bijstaat. Amen.*



We mogen steeds weer opnieuw...

Geschapen door God als goede mensen, zijn wij allemaal op de goede weg gezet. En toch lukt het ons niet altijd die goede weg te blijven volgen.

We dwalen af, we maken fouten, maar Gods goedheid blijft duren zonder einde.

Daarom mogen we ons altijd omkeren en weer zijn wegen volgen.



Bidden kan ik niet
Als zoekprogramma's tekort schieten
en ik in mijn bed onrustig lig te woelen;
als mijn ballonnen klappen
en mijn bloemen niet worden aangenomen,
open dan mijn handen.

Nee, bidden kan ik niet.
Ik geloof niet eens dat U bestaat.
Uw naam krijg ik niet over mijn lippen.

Dus zeg maar niets,
maar wees er, als ik mij moet buigen
als een grashalm in storm en regen.
Als ik moet knielen om moed te zoeken.
Als ik zwijg, smeek en stilletjes moet huilen,
wees er, wees er, wees er.

Rob van Uden

Lezing uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van de tempel: Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de zoon van Chilkia en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en aan hem uw taak in handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen en als hij opendoet, zal niemand sluiten en als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een spijker op een stevige plek en hij wordt een eezetel voor het huis van zijn vader. Zo spreekt de almachtige Heer.



Uit het evangelie volgens Matteus

In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus en Hij stelde zijn leerlingen deze vraag: Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon? Zij antwoordden: Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij - sprak Hij tot hen -, wie zegt gij dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam: Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood Hij zijn leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen, dat Hij de Christus was.

Gebed om vrede

Wij mensen laten ons vaak leiden door aardse genoegens en verlangens.

Dan lijkt de deur van Gods rijk gesloten. Oorlog en onrust zijn daarvan de gevolgen. Daarom vragen we: Heer Jezus, open onze harten en schenk ons vrede in onze relaties, in onze parochie, in onze wereld. Wij en de wereld, we snakken naar vrede. Amen.

Gebed

*Zoals U luistert, kijkt door de vensters van mijn ogen,
dwaalt door de vertrekken van mijn innerlijke burcht,
deuren opent die jaren gesloten waren,
aanschuijft aan een ongedekte tafel
en een eeuwigheid de tijd neemt
voor mijn pijn en kwetsbaarheid,
dat moet bezongen van de hoogste toren,
maar ik doe dat niet.
Ik berg het stil en dankbaar in mijn hart.*

Wegzending en zegenbede

Algoede Vader zendt ons, bemoedigd door uw Woord, de wereld in.

We willen net als Eljakim zijn: een stevig vastgeslagen spijker in de muur, een houvast.

We willen net als Petrus zijn: een rots, waarop andere kunnen steunen, kunnen rusten, hun leven kunnen bouwen. Alles tot meerdere eer en glorie van U, God en uw Zoon, Jezus, die onze verlosser is. Zegen ons daartoe met uw rijkste zegen.

Let op: Startviering op zondag 3 september

Aan het begin van het seizoen, op zondag 3 september, beginnen we het nieuwe seizoen met de Startviering. Een viering die een ontmoeting wil zijn voor kerkgangers, vrijwilligers en iedereen die een keertje wil komen kijken. Vraag je buurman of buurvrouw eens mee of een goede vriend of vriendin. Het is altijd een positieve viering met een goede sfeer.

Het thema van dit jaar is: Liefde leren. Daarmee sluit de Startviering aan bij de nieuwe missie van de parochie: Liefde leren, leven en doorgeven. Natuurlijk, vanouds hebben kerken er serieus werk van gemaakt om over Gods liefde te onderwijzen, maar daar gaat het thema van de startviering niet over. De viering richt de aandacht op onszelf. Wij zijn leerlingen in de school van het geloof en van de liefde. Wanneer mensen bij de kerk willen aansluiten, kunnen we met hen geloofsvragen en geloof delen.