



9 juli 2023, Veertiende zondag door het jaar

Zusters en broeders, dit is de laatste Pastorale Brief van dit seizoen. De 'Grote Vakantie' komt eraan. De woorden van het Evangelie passen wonderwel: 'Komt allen tot mij, die uitgeput zijn'. Maar of we zelf ook op vakantie gaan of niet: Op zijn tijd is rust voor iedereen belangrijk. Toch mag het duidelijk zijn dat Jezus ons met deze woorden niet op vakantie stuurt. Hij heeft het over innerlijke rust. En hij zegt dat we die innerlijke rust kunnen vinden door ons aan zijn boodschap over te geven. Jezus maakt geen onderscheid tussen mensen: Ieder die tot Hem komt, kan rust en verlichting vinden. En, omdat rust vaak ver te zoeken is in een tijd van volle agenda's, is het belangrijk om deze boodschap goed tot ons door te laten dringen. En daar kan een vakantie, een lege agenda of een viering in de kerk bij helpen.

De viering van Woord en Communie uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 9 juli om 10.00 uur uitgezonden via een [livestream](#). U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen.

Gebed

*Onrustig is onze ziel, totdat we rust vinden in U, God.
Maar de realiteit is dat we vaak bezet zijn door onrust.
De onrust over alles wat moet, alles wat niet volmaakt is,
er is zoveel waarover we zorgen hebben.
God, maak het stil en maak ons bewust
hoe we in onze zorgen de relatie met U verliezen.
Geef dat we de band met U proberen vast te houden,
dat we met onze tekorten durven vertrouwen
op Uw barmhartigheid.*



Lezing uit de Profeet Zacharia

Zo spreekt de Heer: Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdswagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem; de strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede af onder de volken, dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de Rivier tot de grenzen der aarde.

Moeder van barmhartigheid

Ik bid tot de moeder die zich voorover buigt,
die met liefdevolle ogen
het uitgeputte lichaam streelt
en de grote, gestreepte pyjama.
Ze zet de bril recht op de witte neus
en veegt met de punt van haar mantel
de modder- en bloedvlekken uit zijn gezicht.

Haar vingers tasten langs de levenloze lippen
en ze ruikt de zoete geur van zijn gebed.
Ze dankt de verschroepelde martelaar,
want zijn woorden van vergeving
waren een lofzang op Gods barmhartigheid,
zijn daden een getuigenis van Gods liefde.

Ik bid tot de moeder die zich voorover buigt,
Die haar gestorven zoon zachtjes
wiegt in haar armen.

Titus Brandsma, feestdag 27 juli



Lezing uit het Evangelie volgens Matteus

In die tijd sprak Jezus: Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren. Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Overweging

Als je onrustig of gehaast bent, komt dat misschien door de sfeer op je werk, of in je gezin. Het is niet zo dat we zelf altijd de oorzaak zijn van onze onrust. De samenleving rondom ons is onrustig en wij maken daar deel van uit.

Toch ben jij degene die daarin verandering kan brengen. Je kunt jezelf afvragen: Wanneer ben ik eigenlijk onrustig en welke oorzaken heeft die onrust? Kan ik de oorzaken van mijn onrust wegdoen? Het kan rust geven om taken af te stoten.

Jezus biedt ons een boodschap aan die ons rust kan geven: Hij geeft ons de wet van de barmhartigheid. Dat is een weg om te doen, maar ook een weg om te ontvangen. Jezus spreekt over Gods liefde voor ons. God aanvaardt ons voordat we iets hebben gedaan. Zijn boodschap van Liefde is een boodschap van vergeving.

Het geeft rust wanneer we durven geloven in vergeving. En als het op ons eigen vergeven aankomt: het kan moeilijk lijken om een ander te vergeven, maar op het moment dat het ons lukt, kan er een last van onze schouder vallen.



Gebed om vrede

*Heer Jezus Christus, U brengt ons leven rust,
maar U wekt ook de onrust om een weg van vrede te banen.
Kom in ons midden en schenk ons de kracht om uw vrede te brengen,
waar we ook zijn. Amen.*



Om Zegen en Zending

Zegen ons, goede God, om Uw heilzame nabijheid. Wij danken U voor de goede tijd met U en met elkaar, wij danken U voor de woorden die tot ons gesproken zijn en die getuigen van Uw barmhartigheid. Wees aanwezig, geef ons rust en vertrouwen. Zend ons om mee te werken aan de komst van Uw Rijk. Door Christus onze Heer. Amen.

