



Parochie Heilige Geest

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen
telefoon: 0161-222833

Parochie Dongen en Klein Dongen - Vaart

Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen
telefoon: 0162-312561



Tweede zondag van de Veertigdagentijd, 5 maart 2023,

Zusters en broeders, in dit tweede weekend van de vastentijd laten we onze beproeving even achter ons. We gaan op weg, een tocht naar de toekomst. Tijdens die tocht gaan we met Jezus en drie leerlingen een berg op. Misschien is het een hele klim. Maar op die berg wacht ons een stralend licht. Licht van begrijpen, licht van weten, licht van leven.

De Woord- en Communieviering uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 5 maart om 10.00 uur via een [livestream](#) uitgezonden. U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen.

Gebed om ontferming

*Christus, U zag dat uw leerlingen moeilijke wegen zouden gaan;
wegen met tegenslag, lijden en dood.*

U wilde hen de weg wijzen, zodat ze de goede keuzes konden maken.

Daarom bent U op de berg van gedaante veranderd.

U gaf ons perspectief, een stip aan de horizon.

U liet uzelf kennen als Gods Zoon, voor hen en voor ons.

En U leidt ons naar God. Ontferm U over ons.

*Geef ons richtingwijzers, als we niet weten waarheen
of als we de verkeerde weg kiezen.*

Vergeef ons onze verkeerde keuzes en leid ons naar een leven met U.

De Eerste lezing is uit het boek Genesis

In die dagen zei de Heer tot Abram: Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat hij een zegen zal zijn. Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u vervloeken zal Ik vervloeken. Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.

Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen.

Liefdesgebed

*Uit de hemel ziet de Heer omlaag
en slaat Hij de sterveling gade. Psalm 33,12-13*

**Ik dacht dat mijn blik Jou vond,
maar Jij vond mij.
Ik dacht dat ik Jou koos,
maar Jij koos mij.**

**Jij roept en de zon komt op,
Jij roept en ik word gezien.**

**Ik zie Jouw gezicht als ik ontwaak.
Jij, mijn verleden,
Jij, mijn heden, mijn toekomst.
Jij, mijn hemel, mijn aarde,
Jij, zo menselijk nabij.**

**Wat een geluk voor de mens
die door Jou is uitgekozen.**

Rob van Uden

Het Evangelie is volgens Matteüs

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en Opeens verschenen hun Mozes en onderhielden. Petrus nam het is goed dat wij hier zijn. Als Gij opslaan, een voor U, een voor hij niet uitgesproken of een hen en uit de wolk klonk een Welbeminde, in wie ik mijn luistert naar Hem.

Op het horen daarvan wierpen de aangegrepen door een hevige toe, raakte hen aan en zei: Staat op, ogen opsloegen, zagen zij niemand afdalen van de berg gelastte Jezus hun: Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.



zijn kleed werd glanzend als het licht. Elia, die zich met Hem woord en zei tot Jezus: Heer, het wilt zal ik hier drie tenten Mozes en een voor Elia. Nog had lichtende wolk overschaduwde stem: Dit is mijn Zoon, de welbehagen heb gesteld;

leerlingen zich ter aarde neer, vrees. Maar Jezus kwam naar hen en weest niet bang. Toen zij hun meer dan alleen Jezus. Onder het

Overweging

We laten deze zondag de beproevingen in de woestijn achter ons en gaan een berg op. Bovenop die berg verandert Jezus in een stralend licht. En we stralen zelf een beetje mee. Blijkbaar is dit geen angstig moment. Nee, het voelt zó goed, dat Petrus drie tenten wil bouwen om dit heerlijke moment nog wat langer vast te houden. Hij begrijpt de gebeurtenis echter niet. God maakt allereerst duidelijk dat Jezus zijn Zoon is, zijn Welbeminde. Deze woorden hebben een verpletterend effect op de aanwezigen. De drie apostelen voelen zich plotseling heel klein tegenover deze openbaring.

Na deze heftige ervaring is de boodschap: Weest niet bang! Jezus helpt hen overeind en vraagt ze dit moment te onthouden en te overwegen. En dan, plotseling, kondigt hij zijn aanstaande dood aan. Ook daarom speelt het verhaal zich boven op een berg af. Daarboven heb je uitzicht op de tocht die tot voorbij de dood gaat. Christus staat aan het begin, maar ook aan het einde van die weg. En eigenlijk is hij ook bij ons op de weg die we gaan.

Slotgebed

Wat houdt ons weg van de stem van God?

Kunnen we geloven dat Hij ons liefde en trouw schenkt?

En als we het niet ervaren, kunnen we dan bidden om hulp.

*God, ik begrijp U heel vaak niet,
maar ik zou U graag een plaats in mijn leven geven.*

Trek met mij mee op de weg die ik ga.

*Geef dat ik uw aanwezigheid mag voelen,
of dat ik de tekenen en wegwijzers mag zien.*

*Geef dat ik Uw aanwezigheid mag beantwoorden
tijdens mijn tocht naar mijn toekomst.*



Gebed om Zegen

Als we in de kerk zijn vieren we een maaltijd, die ons een beetje dichterbij God brengt. En misschien kunnen we, via TV of computer, ook even een heilig moment hebben.

Maar Jezus vraagt de leerlingen om na dit heilige moment op te staan. We worden naar het dagelijks leven gezonden. We hoeven onderweg niet bang te zijn. Bidden we God: Moge Hij ons zegenen om zonder angst op weg te gaan; in het vertrouwen dat God met ons is op al onze wegen. Amen.