



Parochie Heilige Geest

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen
telefoon: 0161-222833

Parochie Dongen en Klein Dongen - Vaart

Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen
telefoon: 0162-312561



19 februari 2023, Carnaval en Aswoensdag

Zusters en broeders, vrijdag was het carnaval in de Maria Magdalenakerk. Voor Rijen is het lang geleden dat er een Carnavalsviering in de kerk was. Voor Dongen en Molenschot is het een lange traditie. Komende zondag is er een carnavalsviering in de Annakerk en in de Laurentiuskerk. De muziek is anders, de teksten zijn anders en de kerkgangers zien er anders uit. Buitenstaanders hebben het dan wel eens over 'oppervlakkigheid'. Maar als onderdeel van het kleurige en uitgelaten feest wordt de viering door veel carnavalsgangers ervaren als een moment van bezinning. De vieringen sluiten aan bij de motto's: 'We zen wir gelaant' in Papslokergat, 'Witte gij ut?!' in het Peeënrijk en 'Saome pakke we deur' in Wringersgat.

De [livestream](#) komt op zondag 17 februari om 10.00 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen. Deze Carnavalsviering wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen.

Nie knieze, nie zeure

Nie Knieze, nie zeure, des harstikke fout.

Vergit nie te lééve, want straks bende oud.

Nie knieze, nie zeure, des harstikke fout.

Vergit nie te lééve, want straks bende oud.

Soms lekt alles triestig, zwarter dan de nacht.

Mar ut wordt wir hélder, as ge wir es laacht.

Laage is een wonder, alles komt tereecht.

Weg verdriet en zurrege, 't lééve is nie sleecht.

Wie kan men vertélle, waer den hemel is?

Boove bij de vogels of onder bij de vis?

'k Zallet oe vertélle, den hemel die is hier,

Daerom beste meense, makt tóch veul plezier.

Peeënrijk: Lezing uit het Bijbelboek Prediker

Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwog onder de zon? Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren terug naar de plaats waar ze ontsprongen en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon.



Wringersgat en Papslokkersgat: Uit het Evangelie volgens Lucas

Op een keer stond Jezus bij het meer. Er stond een grote groep mensen dicht om hem heen. Die wilden allemaal de boodschap van God horen. Toen zag Jezus twee boten liggen. De vissers stonden bij hun boten de netten schoon te maken. Jezus stapte in één van de boten, het was de boot van Simon. Jezus vroeg hem om een stukje het meer op te varen. En vanaf de boot sprak Jezus tegen alle mensen aan de kant.

Toen Jezus uitgesproken was, zei hij tegen Simon: Vaar naar dieper water en gooi je netten uit. We gaan vissen. Simon antwoordde: Meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt en niets gevangen. Maar omdat u het zegt, zal ik het doen. Simon en zijn helpers gooiden de netten uit en deze keer vingেন ze een heleboel vis.



De netten zaten zo vol dat ze begonnen te scheuren. De mannen riepen hun vrienden in de andere boot om te komen helpen. Die kwamen en samen vulden ze de twee boten met vis. Er was zo veel vis, dat de boten begonnen te zinken.

Toen Simon Petrus dat zag, knielde hij voor Jezus en zei: Heer, ga toch van me weg, want ik ben een slecht mens. Simon was namelijk erg geschrokken, omdat ze zoveel vis gevangen hadden. Ook zijn helpers waren erg geschrokken, net als zijn vrienden in de andere boot. Dat waren Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus.

Jezus zei: Je hoeft niet bang te zijn, Petrus. 'Saome pakke we deur!'

Uit het Communiegebed in het Peeënrijk

*God, Jezus heeft ons geleerd dat gedeeld verdriet half verdriet is,
dat gedeelde vreugde dubbele vreugde is.*

Hij heeft ons geleerd hoe wij met elkaar moeten omgaan.

Hij zei: Wees barmhartig zoals je Vader in de Hemel barmhartig is.

Open je armen voor mensen die verloren lopen, vergeef de fouten die zijn gemaakt.

Wees een mens met een groot hart.

Aswoensdag

Uit de profeet Joël

Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde en Hij heeft spijt over het onheil.

Uit het Evangelie van Matteus

Beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar Ik zeg U: Zij hebben hun loon al ontvangen.

Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.