



## Parochie Heilige Geest

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen  
telefoon: 0161-222833

## Parochie Dongen en Klein Dongen - Vaart

Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen  
telefoon: 0162-312561



**Zondag, 26 juni 2022**

Zusters en broeders, voor de derde achtereenvolgende week schrijf ik u een Pastorale Brief over ons proces van parochievernieuwing. Ik wil u laten zien waar we mee bezig zijn. Deze keer schrijf ik over een manier waarop we naar buiten gaan: het diaconale en oecumenische werk. Zowel met een diaconale als een oecumenische instelling maken we een beweging naar buiten. We maken onze kerk zichtbaar in het dorp of bij de andere kerken.

**De [livestream](#) komt op zondag 26 juni om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen. Deze Eucharistieviering wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen.**

***In de eerste lezing van deze zondag lezen we over Elia. Hij moet een opvolger aanwijzen, zodat zijn werk wordt voortgezet. Elia gaat naar Elisa en nodigt hem uit. Hij daagt hem zelfs uit, want Elisa zegt niet meteen 'ja'.***

***Ook in onze parochie willen we wervend zijn. We zoeken opvolging. We willen aanwas onder de kerkgangers en de vrijwilligers. Tegelijk weten we dat we dan onze organisatie, onze doelstellingen en ons eigen geloof moeten vernieuwen en versterken.***

### **De wervende kracht van dienstbaarheid**

Van de eerste christenen wordt (idealiserend) verteld: dat ze één waren in Christus, samenkwamen, baden en het brood braken. En in één adem: dat ze met elkaar deelden, zodat niemand tekort kwam. In een brief aan ene Diognetus uit 150 na Christus wordt verteld dat christenen eerzaam leefden, behulpzaam waren en het kwaad met liefde tegemoet traden: christenen zijn in de wereld, wat de ziel in het lichaam is.

De dienstbaarheid van de eerste christenen had aantrekkingskracht op hun heidense omgeving. Dat kan in onze tijd natuurlijk ook zo werken. Maar wanneer je alleen maar dienstbaar bent met het doel om nieuwe leden te werven, is dat verwerpelijk. Dienstbaar ben je omdat je de ander wil dienen. Door te dienen, groeit de kwaliteit en de betekenis van de parochie. Wanneer we dienen, maken we de boodschap van Jezus Christus zichtbaar. En dat is aantrekkelijk voor buitenstaanders.

### **Mag ik dan bij jou?**

Parochievernieuwing of niet, de eerste stap van dienstbaarheid lijkt nog steeds: luisteren. Je maakt je eigen ruimte kleiner om een ander ruimte te geven. Je geeft aandacht en gaat met al je aandacht naar een ander. Dat is lastiger dan het lijkt. Als je wil luisteren naar verhalen over rouw of een levensverhaal in beeld wil brengen, vraagt dat tijd en aandacht. De parochievernieuwing richt zich op het eigen verhaal van mensen. Want als we als gemeenschap willen groeien in geloof, zal het geloof moeten wortelen in onze eigen verhalen. Ons geloof kan bijvoorbeeld alleen groeien als we ook mogen twijfelen. Een goede preek geeft u die ruimte ook. Wanneer iemand een traumatische ervaring heeft meegeemaakt, is het goed dat de parochie een warme omgeving is, waarin niet teveel moet, maar waar je gewoon jezelf mag zijn en waarin je op verhaal mag komen.

### **Een stil gebed**

*Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,  
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.  
Psalm 16,9*

Mag ik schuilen in uw armen  
mijn wonden in uw handen leggen?  
U geeft mij een kamer, een huis  
kleedt mij, voedt mij, koestert mij

Geheimen branden in mijn ziel  
maar mijn beschadigd lichaam  
is veilig en beschut bij U

Mijn hart voelt  
dat het klopt



*Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer en Ik ken ze en zij volgen Mij. Alleluia.*

### **Respect**

Je bent niet gelovig als je meent de waarheid in pacht te hebben, maar wanneer je durft vertrouwen op Gods liefde: God houdt van mij en van de ander. Als gelovige heb je alle reden om met liefhebbende ogen te kijken naar iemand die het geloof verwerpt, geloofstwijfel heeft, een andere religie aanhangt of van een andere kerk is. Natuurlijk mag je overtuigd zijn van je geloof, maar je mag een ander het recht gunnen om dat ook te zijn.

Ook wanneer iemand kwaad doet, agressief of leugenachtig is: We treden in de voetsporen van Jezus wanneer we die ander toch met liefde, respect en een mild gebed tegemoet treden. Misschien staat de boodschap van het evangelie haaks op dat verhaal, maar God houdt ook van boosaardige en agressieve mensen. Wellicht niet van hun boosaardigheid en agressiviteit, maar wel van de mens daarachter. In de Alpha, in de Bijbelleesgroep, in Godly Play en in het geloofsgesprek wordt getuigenis gegeven van het evangelie, maar geven we een ander ook het recht op het eigen verhaal.

### **Fragment uit het evangelie volgens Lucas**

***Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden, aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit. Deze kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp om er zijn verblijf voor te bereiden. Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.***

***Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden, vroegen ze: Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroepen om hen te verdelgen? Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht.***

### **Oecumene**

Het is een drama dat christenen zich ruziënd in verschillende kerken hebben teruggetrokken, maar gelukkig hebben we in Dongen de weg naar elkaar gevonden. Tijdens de viering van afgelopen zondag 19 juni in de Oude Kerk bleek weer eens dat we heel goed samen kunnen vieren, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. We delen dezelfde vragen als het gaat over de toekomst van onze kerken. We zijn niet bang meer voor de onderlinge verschillen. Sterker, we hebben meer oog voor de bijzondere gaven van de ander. Het is mooi om te mogen delen in de gaven van de ander. Misschien ontdekken we daardoor onze eigen kracht of eigen beperkingen.

### **Caritas**

Voor de Caritas is armoede een belangrijk aandachtspunt. U kent de Caritas van de maandelijkse collectes voor de goede doelen. De trouw in het houden van deze collectes is een groot goed, maar gelukkig heeft de Caritas meer ambitie. Caritas Dongen werkt samen met de Voedselbank in het project Groenten en Fruit. En Caritas Rijen werkt samen met de Weggeefhoek in het project Kerstkado. Steeds vaker zien deze groepen de mogelijkheid om met acties naar buiten te treden, om bondgenoten buiten de kerk te vinden en om samen te werken. Met deze acties wordt de Caritas zichtbaar in het dorp. Ik zie een groeiend zelfbewustzijn in deze groepen. Een zelfbewustzijn waardoor ze duidelijker laten zien wie ze zijn. De Caritas werkt op deze manier mee aan een positief beeld van onze parochies. Zo willen we zijn: Een parochie die omziet naar mensen in armoede.



*Gij werd geroepen om vrije mensen te zijn. Misbruikt echter de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht; dient elkaar in liefde. Want de hele wet is vervat in dit éne gebod: Bemin uw naaste als uzelf.*

*(Galaten 5, 13-14)*