

Geloven anders

Bidden met de Psalmen



Zes avonden waarin de psalmen
ons in gesprek brengen met onszelf



Geen voorkennis gevraagd?

Zijn de psalmen rauw en hard?
Zijn ze moeilijk en afstandelijk
of vurig en gepassioneerd?
Tot in onze tijd laten schrijvers
en componisten zich inspireren door de psalmen.

Als handvat gebruiken we deze avonden
de methode van de Lectio Divina,
een oude, eenvoudige manier van Bijbel lezen.

Er wordt geen Bijbelkennis gevraagd,
wel een biddend en aandachtig lezen.

*Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?*

*U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd.*

Fragment uit psalm 8



Een gids naar de kern

De psalmen vruchtbaar maken
in ons eigen leven.

Deze weerbarstige,
maar innige gebeden,
met elkaar lezen, overwegen,
op ons laten inwerken,
bidden.

De methode van de Lectio Divina
brengt ons langs
emoties en ervaringen.
Geen lesje in geloven,
maar een ongecensureerde
inkijk in het eigen geloof van de Psalmist.
We maken zijn vertrouwen én twijfel mee,
zijn dankbaarheid én teleurstelling
zijn vreugde én zijn woede.

Met elkaar naar de kern
van ons eigen geloven,
een pad langs geloofsvragen
en levensvragen.



Maandagavonden:

20 september,
19.30u - 21.30u:
Pastorie, Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen

27 september,
19.30u - 21.30u:
Pastorie, Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen

4 oktober,
19.30u - 21.30u:
Pastorie, Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen

11 oktober,
20.00u - 22.00u:
Pastorie, Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen

8 november,
19.30u - 21.30u:
Pastorie, Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen

15 november,
19.30u - 21.30u:
Pastorie, Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen

Opgave:

Info@parochieheiligegeest.nl

Of: 0161-222833