



Parochie Heilige Geest

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen
telefoon: 0161-222833

Parochie Dongen en Klein Dongen - Vaart

Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen
telefoon: 0162-312561



Zondag, 16 mei 2021

Zusters en broeders,

De R.K. Kerk voert een zeer behoudend beleid als het gaat over andere relatievormen dan de traditionele man-vrouw relatie. De manier waarop de kerk op dit onderwerp in het nieuws komt, is doorgaans negatief. Voor een deel doet de kerk dat zichzelf aan. Toch zijn er, zowel in de kerkelijke leer als in het pastoraat, veranderingen merkbaar.

In onze kerk wordt van ons verwacht dat we uitgaan van een basishouding van liefde en respect: "We willen vooral bekrachtigen dat elke mens, ongeacht zijn seksuele geaardheid, in zijn waardigheid moet gerespecteerd en met respect moet bejegend worden, met de zorg om elke onrechtmatige discriminatie te vermijden en in het bijzonder ook elke vorm van agressiviteit en geweld." (Pauselijke brief, Amoris Laetitia, 2016).

Op 17 mei is er een internationale dag tegen de angst voor mensen met een andere geaardheid dan de gangbare heteroseksuele geaardheid. Zowel deze internationale dag als de lezingen geven genoeg aanleiding om deze basishouding ook tot uitdrukking te brengen.

[De viering vanuit de Annakerk op zaterdag 15 mei om 19.00 uur kunt u volgen via een livestream](#) en op zondag 16 mei uitgezonden op HalloGilzeRijen om 10.00 uur

Gebed

U brengen wij dank, God, voor het Licht dat U bent.

Licht van den beginne, Licht van leven en liefde.

Licht, dat wij herkennen in de kaars die brandt.

Licht, dat wij herkennen in de ogen van een ander mens.

Licht, dat wij herkennen in ons hart.

U deelt uzelf uit, God, in ieder van ons:

Licht dat breekt in alle kleuren.

Geef ons ogen om U te herkennen,

U te ontwaren in ieder mensenkind.

Wijs ons de weg in ons leven,

wijs ons de weg naar elkaar in het licht van uw Liefde.

Maak ons tot vindplaatsen van U, vonken van Licht,

herkenbaar voor ieder mensenkind. Amen.

Ds. Marqa Haas

Tweede Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden, als God ons zo zeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben.

Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven zoals Hij verblijft in ons, dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.

En wij, wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde Ieren kennen die God voor ons heeft en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.

Anders, authentiek

Ik prijs de HEER met hart en ziel.
Hij heeft mij gewild, mij gemaakt zoals ik ben.
Ja, Hij maakte mij anders, authentiek
en mooi in zijn ogen.

Vader, overlaad mij met Uw zegeningen,
strooi Uw bloesem uit de bomen,
roze bloesem uit de bomen;
Geef gezondheid, geef mij leven,
vreugde, vrijheid.

En komt de dag dat ik word weggeduwd
alsof ik niet van deze wereld ben.
Christus, U staat naast mij,
U die niet van deze wereld bent,
U die weet van deze pijn.

En komt de dag,
dat ik door de wind word weggeblazen,
dan vangt U mij op in Uw liefde.
Daarom wil ik, zal ik, durf ik breekbaar leven,
leven in al mijn kwetsbaarheid.
U geeft mij de schoonheid
van een zoet geurende bloem.

Mijn kracht en mijn aard is
dat U mij bewaart in Uw naam,
dat mijn hart naar U uitgaat,
De vreugde van de liefde draag ik uit.
Ik ga uit naar mijn broeders en zusters.

De hemel spreidt zich uit over de aarde.
Uw mantel beschermt iedere mens,
van Oost tot West, van Noord tot Zuid.

Prijzen wij de HEER met hart en ziel.
Hij heeft ons gewild, ons gemaakt zoals wij zijn.
Ja, Hij maakte ons anders, authentiek
en mooi in zijn ogen.

Rob van Uden, gebed bij psalm 103

Uit het heilig evangelie volgens Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: „Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij. Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden.

Maar nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.

Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld zoals Ik niet van de wereld ben. Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld en omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn."

Gebed

**Eeuwige, Aanwezige,
We bidden vaker om plaats voor iedereen.
Bijna gedachteloos, want zo logisch lijkt dit.
De werkelijkheid is helaas minder rooskleurig.
Daarom bidden wij:**

**Voor mensen die zich niet gezien en buitengesloten voelen,
die gepest worden, genegeerd worden, waar grappen over gemaakt worden.
Voor mensen die afgewezen worden omdat ze zijn wat ze zijn:
lesbisch, homo, bi, trans.
Dat zij erkent worden, in wie zij ten diepste zijn.
Dat zij kracht en steun ontvangen van liefdevolle mensen om hen heen.**

**Voor mensen die naasten afwijzen of afstoten;
Dat zij hun eigen moeiten mogen herkennen.
Dat zij oog krijgen voor wie anders is.**

**Voor mensen die anderen wel zien, die zich voor hen inzetten.
Geef hen kracht om hiermee door te gaan.
Dat zij vreugde beleven aan deze wijze van leven.**

**Voor onszelf die leven tussen idealen en werkelijkheid:
geef ons de kracht om ballast los te laten
om een einde te maken aan discriminerende gebeurtenissen
en ruimte te scheppen voor medemensen,
naar het voorbeeld van Jezus.**

Zegenbede bij de Eerste Brief van Johannes

Vrienden en vriendinnen,
hoe we ook geard zijn, moge God ons zegenen.
Als we elkaar liefhebben, dan woont God in ons
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden;
dan zal niemand ons die zegen kunnen ontnemen.
Als we geloven dat Jezus de Zoon van God is,
dan woont God in ons en wonen wij in God;
dan zal niemand Zijn aanwezigheid
in ons leven kunnen ontkennen.
Moge God ons zegenen

Rob van Uden.

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.

[Aanmelden voor de pastorale brief](#)

[Afmelden voor de pastorale brief](#)