



Parochie Heilige Geest

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen
telefoon: 0161-222833

Parochie Dongen en Klein Dongen - Vaart

Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen
telefoon: 0162-312561



Zondag, 9 mei 2021

Zusters en broeders, liefde kent vele kleuren: een warm gevoel, een diepe verbintenis, een trouw tot de dood ons scheidt, erotische momenten, een platonische vriendschap. Maar als het over liefde gaat, gaat het ook over God: 'In al die uitingsvormen kunnen we God ontmoeten, want God is liefde.'

De jonge kerk leefde met veel vragen: 'Voor wie is Gods liefde bedoeld en wat vraagt het van hen, die erbij willen horen?' Die vragen leven bij ons ook. Ook wij kunnen elkaar de maat nemen, anderen beoordelen op hun andere gewoontes.

De eerste lezing meldt dat de heilige Geest op iedere mens kan neerdalen. En dat is goed! Openen we ons hart voor Gods grenzeloze liefde – opdat ook wij elkaar liefhebben.

**Op zondag 9 mei om 10.30 uur is de Eucharistieviering vanuit de Laurentiuskerk.
U kunt de viering volgen via een [livestream](#) of meevieren via HalloGilzeRijen.**

Uit de Handelingen der Apostelen

Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan en zei: „Sta op, ik ben ook maar een mens.”

Petrus nam het woord en sprak: „Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.” Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden. De gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de heilige Geest was uitgestort; want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken.

Toen zei Petrus: „Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?” En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.



Een nieuw lied

Speel op je gitaar en zing.
Niet weer het oude liedje,
maar zing een lied van Christus,
die anders is, anders dan ik dacht:
'Want Hij wijst op recht en gerechtigheid,
maar wijst ook op Zijn hart.'

Sinds ik met God leef,
kom ik beter tot mijn recht.
Ik voel Zijn liefde en trouw
als het eerste voorjaar op mijn gezicht,
als een warme trui om me heen.

Elke dag opnieuw vertel ik anderen
dat de wereld er anders uitziet
nu Christus in mijn leven is gekomen.

De zee buldert het uit,
de bomen vertellen het elkaar ritselend door,
in de straten roepen mensen het elkaar toe:
'Zing een nieuw lied voor Jezus Christus,
zing over Zijn wet van de Liefde.'

Gebed bij psalm 98

Pastor Rob van Uden

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: 'Niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.'

*Heer Jezus Christus,
U hebt uw leerlingen voorgehouden dat God liefde is
en dat wij elkaar zouden liefhebben zoals Hij ons heeft lief gehad.
Leer ons met elkaar in de liefde te blijven
en zo uw vrede te verspreiden in onze wereld.
Dit bidden wij U, die leeft in eeuwigheid. Amen.*

Uit het heilig evangelie volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.

Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt."

Recent kreeg ik het kleinste cadeau in jaren: Een boekje. Het meet 8 x 6 cm en 1,5 cm dik. Het is een pareltje met daarin een verzameling van 240 geboden en teksten van Augustinus (± 400 ná Chr.)

De afbeelding uit het hoofdaltaar in Rijen, laat deze bisschop kennen als een mens die vol is van Gods liefde. Hij heeft een brandend hart.

Bemin en doe dan wat u wilt.

*Zwijgt u, zwijg dan uit liefde.
Spreekt u, spreek dan uit liefde.
Wijst u op fouten, doe het uit liefde.
Ontziet u iemand, doe het uit liefde.
Draag de bron van liefde in uw hart,
want uit de liefde kan niets anders
dan goed voortkomen.*



Moederdag-gebed

Maria,
vanaf het kruis onderwees Jezus
de eerste, trouwe volgelingen
en duidde uw plaats aan
in de jonge kerk:
Zie daar uw moeder.

Wees dan een moeder
voor onze kerkgemeenschappen
en begeleid ons naar een volwassen geloof.

Wees ook bij de moeders,
die dag in dag uit hun kinderen begeleiden,
wees bij hen die het moeilijk vinden om moeder te zijn,
wees bij hen die, net als u, hun kind zagen sterven
en wees ook bij hen die van kinderen droomden
maar die geen kinderen kregen.
Maria, bid voor ons.

Rob van Uden

Zegen

Vandaag zijn we opnieuw liefdevol toegesproken,
we hebben de gaven van Gods liefde,
het leven van Jezus Christus
met elkaar mogen delen.
We zijn gesterkt en toegerust
om gehoor te geven aan de uitnodiging: 'Blijf in de liefde.'
Wij mogen in woord en daad getuigen van Gods liefde
op alle plaatsen waar wij zijn.
Daartoe ontvangen wij Gods zegen.

Nieuwsbrieven update op de website

De Pastorale Brieven werden tot nu toe op zaterdagmorgen naar parochianen gezonden via hun e-mailadres. Vanaf 8 mei ontvangt iedere parochiaan met een e-mailadres wekelijks op zaterdag om 10.00 uur een bericht met daarin linken naar de recente nieuwsberichten op de website. En daar zit dus ook een link bij om door te klikken naar deze Pastorale Brief. Op deze manier kunnen we u veel beter op de hoogte brengen van alle zaken die in onze parochie aan de orde zijn. Is uw e-mailadres nog niet bekend bij de parochie of wilt u zich uitschrijven? In de wekelijkse 'Nieuwsupdate' kan dat helemaal onderaan in het blauwe gedeelte. De parochie wenst u veel leesplezier met deze nieuwe mogelijkheid.

Aanmelden kan via onze [website](#)

Wilt u liever geen wekelijkse nieuwsupdate meer ontvangen?

U kunt zich [hier](#) uitschrijven.

Stuur deze Pastorale Brief gerust door naar andere belangstellenden.