



## Parochie Heilige Geest

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen  
telefoon: 0161-222833

## Parochie Dongen en Klein Dongen - Vaart

Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen  
telefoon: 0162-312561



**Zondag, 21 februari 2021**

### Zusters en broeders,

Ook in deze barre Coronatijden zetten we de vernieuwing van onze parochies door. Stilstand is achteruitgang. Daarom willen we doorgaan. We willen duidelijk maken wie we zijn en waar we voor gaan.

Corona bemoeilijkt het kerk-zijn, maar we zetten in op onze communicatie met u. Inmiddels kunnen we vanuit elke kerk een livestream verzorgen. De livestream via de computer kan voor een zondagsviering tot boven de driehonderd, soms zelfs wel boven de 400 bezoekers trekken. De kijkers die via HalloGilzeRijen kijken, zijn daar niet bij gerekend. We werken nog steeds aan een betere kwaliteit van deze uitzendingen.

Recent heeft de Parochie Heilige Geest haar website vernieuwd. Vanaf maandag 22 februari zal ook de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart een vernieuwde website hebben. Neem gerust een kijkje, zodat u ziet dat we ons als parochies op een frisse, verzorgde en duidelijke manier presenteren.

[De viering van deze zondag in de Annakerk in Molenschot kunt u volgen via deze link](#)  
of via de televisie via HalloGilzeRijen. (Ziggo-kanaal 41 of KPN kanaal 1438).

[De viering van meditatieve viering van woensdag 24 februari is alleen via deze link te volgen](#) en niet via HalloGilzeRijen.

### God verbindt zich met ons

Het is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Een bijzondere tijd op weg naar het feest van bevrijding. We horen in deze periode dat God zich met ons wil verbinden.

Om in te gaan op de oproep van Jezus worden we uitgedaagd om keuzes te maken.

Om tot die keuzes te komen, wordt van ons gevraagd: vasten, gebed en daden van naastenliefde. Dat zijn oefeningen om slechte gewoontes te doorbreken en om ons dichter bij God te brengen. Het christelijk vasten is geen doel op zich, maar wil een hulpmiddel zijn om de weg vrij te maken voor Jezus Christus, zodat Hij zich met ons kan verbinden.

We lezen over de belofte van God aan Noach, als het water van de vloed is gezakt en ze de Ark verlaten. En we lezen hoe Jezus de beproevingen doorstond in de eenzaamheid van de woestijn. Hij nam de uitdaging aan, liet alle onnodige ballast achter zich en richtte zich op God.



### **Eerste lezing: Genesis 9, 8-15**

Dit zei God tot Noach en zijn zonen: "Nu ga Ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, met al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte van de aarde. Ik ga met u een verbond aan dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten". En God zei: "Dit is het teken van het verbond dat Ik instel tussen Mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan het verbond tussen Mij en u en alle levende wezens, alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer zwellen tot een vloed om al wat leeft te verdelgen".

Woord van de Heer. **Wij danken God.**

#### **Gebed bij psalm 25**

**God, wat ik nodig heb voor onderweg,  
dat is de eenvoud  
en het vertrouwen dat U mij leidt.**

**Wanneer mijn leven verandert in een woestijn,  
de dagen van de week veranderen in kale vlaktes,  
geef me dan het geloof dat Uw wegen betrouwbaar zijn.**

**Wanneer ik verdwaal, de verkeerde weg insla,  
geef me richtingwijzers zodat ik de paden kan vinden  
die nu nog verborgen voor me zijn.**

**Wanneer ik mijn weg alleen moet gaan,  
geef me dat ik niet struikel  
of verstrikt raak in doornstruiken.  
Wees mijn gezelschap, houdt mij vast.  
Geef me het brood van uw barmhartigheid.**

**God, wat ik nodig heb voor onderweg,  
dat is de eenvoud  
en het vertrouwen dat U mij leidt,  
zelfs wanneer ik verloren loop.**

*Rob van Uden*

*Niet van brood alleen leeft de mens  
maar van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt.*

### **Evangelie: Marcus 1, 12-15.**

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods Blijde Boodschap.

Hij zei: "De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; Bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap".  
Woord van de Heer. **Lof zij U, Christus.**

*Soms, wanneer we langere tijd te midden van wilde dieren leven,  
blijken ze anders, vriendelijker en zachter dan we hadden verwacht.*

## Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, Vader van ons allen,  
die de aarde aan alle mensen heeft gegeven.

**Ik geloof in Jezus Christus,  
die kwam om te bemoedigen en te genezen,  
om ons te bevrijden van wie onderdrukt,  
om de mensheid Gods vrede te brengen.**

Hij heeft zich gegeven aan de wereld,  
Hij leeft onder alle mensen.  
De levende God is onder ons.

**Ik geloof in de Geest van God,  
die werkzaam is in elk van ons.**

Ik geloof in de kerk, een bakken voor allen,  
gedreven door de Geest om allen te dienen.

**Ik geloof dat God uiteindelijk in elk van ons  
de macht van de zonde breken zal.  
Ik geloof dat op het eind de mensheid  
voor eeuwig Zijn leven delen zal.**

### Oren

**Ik leg mijn stem te luister  
in jouw oor, gespist op mijn woord.  
Ik wil dat je kunt luisteren naar  
mijn verlangen naar een  
gemeenschappelijke toekomst.**

**Zittend in de schaduw van steenoude olijfbomen  
laten we de zilverkleurige bladeren trillen,  
omdat we onverbloemd lachen en  
ons aan de kringloop van het licht onderwerpen.  
Aan de hartstocht die ons wakker port en bezielt.**

**Jouw hart moet sneller slaan  
wanneer we praten over vriendschap.  
Wanneer we ons laten dragen door de Geest die waait  
en ons in elkaars armen drijft  
opdat we samen onze tijd vormgeven  
zoals van hun schuld bevrijde kinderen  
onder de regenboog,  
teken van Gods Verbond met ons.**

### Meditatieve vieringen in de veertigdagentijd

Om deze Veertigdagentijd extra inhoud te geven, zullen we op vijf opeenvolgende woensdagavonden Meditatieve Vieringen houden. De vieringen zijn niet te lang, maar willen vooral ruimte maken voor gebed.

Het gaat daarom in deze vieringen niet zozeer om het gesproken woord, maar we willen een grotere plaats geven aan stilte, gebed en inkeer. We nodigen u van harte uit om deze meditatieve vieringen met ons mee te maken.

Via de link (zie boven) kunnen we op woensdagavond met elkaar verbonden zijn.

**Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.**

[Aanmelden voor de pastorale brief](#)

[Afmelden voor de pastorale brief](#)