



Parochie Heilige Geest

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen
telefoon: 0161-222833

Parochie Dongen en Klein Dongen - Vaart

Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen
telefoon: 0162-312561



Zondag, 23 januari 2021

Zusters en broeders,

Nog steeds is het niet mogelijk dat u onze kerken bezoekt om samen te bidden, te zingen en het geloof te vieren. Komende zondag wordt de viering opnieuw gestreamd vanuit de Laurentiuskerk, met dezelfde apparatuur die we afgelopen zondag hebben gebruikt.

[Via deze link kunt u de viering van zondag 24 januari om half elf volgen.](#)

Voorlopig blijven we nog dicht. De dreiging die uitgaat van een groter besmettingsgevaar tijdens deze coronacrisis heeft ons extra voorzichtig gemaakt. Daardoor zijn wij momenteel niet in staat om de uitvoering van ons eigen veiligheidsprogramma binnen onze kerkgebouwen volledig te garanderen. Zo gauw het weer veilig kan, gaan onze kerken open.

Gebed voor de Eenheid van de kerken

Geroepen worden om het evangelie te verkondigen, vraagt dat wij ons toekeren naar God. Dat wij ons bewust worden van onze schaduwkant, van ons cynisme en onze onverschilligheid die er ook soms zijn. Wanneer Jona naar Ninive gaat, moet hij daar beslist mensen hebben ontmoet met een ander geloof dan hij. Jona heeft gehoord van het goddeloze leven in deze grote stad en hij gaat enkel naar deze stad om te laten horen dat God dit gedrag en daarmee heel de stad veroordeelt.

Jona heeft niet door dat de Ninivieten, ondanks hun andere geloof en hun zondig gedrag, wel eens dichter bij God kunnen staan dan hij voor mogelijk had gehouden.

Geheel in tegenspraak met het geloof en de verwachting van Jona bekeren de Ninivieten zich en zal God barmhartig voor Ninive zijn.

Wanneer in het evangelie de vissers worden geroepen om met Jezus de Blijde Boodschap te verkondigen, zit daar de barmhartigheid bij inbegrepen. Het 'geloof verkondigen' betekent dat je de ander met liefde tegemoet treedt. Je verkondigt een ander het geloof tot heil van die ander. Niet om die ander de maat te nemen. Wanneer de vissers worden geroepen om vissers van mensen te worden, wordt hen niet gevraagd om mensen te verstrikken in een net van manipulatie en valse beloften. In deze week van gebed voor de eenheid van de kerken mogen we ons verbonden weten met de andere christelijke kerken in onze omgeving.

We zijn er niet op uit om hen in te lijven, maar we willen ons wel met hen hervormen tot we de ene Kerk van Christus worden. In bijgaand filmpje uit Wijk bij Duurstede komen kerken op een mooie manier samen om het thema van de gebedsweek door te geven:

[Klik hier voor het filmpje uit Wijk bij Duurstede.](#)

Gebed

God, wij danken U voor uw ruimte,
waarin Gij ons vandaag roept bij onze naam.
Wij danken U voor de stilte,
waarin Gij woordeloos aanwezig bent.
Wij danken U voor uw Zoon,
die uw liefde een gezicht gegeven heeft.
Blijf bij ons in deze week van gebed, overal waar wij zijn,
opdat wij bij U blijven en U aanwezig brengen.
Door Jezus Christus, onze Broeder en Heer. Amen.

De Eerste Lezing uit de Profeet Jona

Het woord des Heren werd gericht tot Jona: „Begeef u op weg naar Ninive, de grote stad, en verkondig haar de boodschap die Ik u zal ingeven.”

En Jona begaf zich op weg naar Ninive zoals de Heer hem bevolen had. Ninive nu was een geweldig grote stad, wel drie dagreizen groot. En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver en hij preekte als volgt: „Nog veertig dagen en Ninive zal vergaan!”

De mensen van Ninive geloofden het woord van God; ze riepen een vasten af en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan. En God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun slecht gedrag bekeerden. En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang bedreigd had en Hij voerde zijn dreiging niet uit.

*Het rijk Gods is nabij; geloof in de Blijde Boodschap.
Alleluia.*

Gebed bij psalm 25

Ik heb dingen gedaan
die ik nooit meer goed kan maken
maar God, alstublieft,
blijf niet hameren op mijn fouten,
mijn misstappen, falen en onhandigheid.

Ik mag erop vertrouwen
dat U goed en rechtschapen bent.
Juist daarom schrijft U mij niet af
richt mij liefdevol op uw Woord
en sluit mij in uw begripvolle armen.

Ja, als ik mij aan U durf toevertrouwen,
zal ik groeien in zelfvertrouwen
en zal ik ontdekken wie ik werkelijk ben.

U bent een God die mensen zonder aanzien
langs eerbare paden leidt.
U wijst mensen met een minimum
de richting op hun levensweg

Rob van Uden



Uit het heilig evangelie volgens Marcus

Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: „De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap.” Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: „Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.” Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

Voorbede

Bidden we tot God, die goed en betrouwbaar is, om hoop en vertrouwen voor onze zusters en broeders van de Protestantse Kerk Dongen, en van de Evangelische Kerk Hoop, en voor alle christenen van wie we gescheiden zijn, dat we ons wereldwijd met elkaar verbinden in het gebed om eenheid: dat we ontvankelijk zijn voor Gods liefde en in zijn liefde blijven, omwille van het Koninkrijk; laat ons bidden...

voor de leiders van de wereldreligies: dat zij voorgaan in dialoog en in het vertrouwen dat eenheid groeien kan als wij elkaar met eerbied en genegenheid ontmoeten; laat ons bidden...

week
van
gebed
voor eenheid

Zegenwens

In dit uur zijn wij geroepen en uitgenodigd om ons tot God te keren. Nu worden we gezonden om vissers van mensen te worden: de blijde boodschap verder brengen! In deze week van eenheid heeft die blijde boodschap een heel eigen kleur: blijf in zijn liefde, is het thema van de gebedsweek. Een boodschap van liefde, om te groeien in eenheid met eerbied voor alle verschillen die er zijn. Zo kan Gods Rijk groeien. Mogen we daartoe zijn zegen ontvangen:

*Moge de Enige ons zegenen met liefde,
en in ons de liefde voor het Evangelie wekken.*

*Moge de Enige ons zegenen met trouw,
en ons aan onze woorden houden ook als het moeite kost.*

*Moge de Enige ons zegenen met hoop,
en onze blik gericht houden op zijn toekomst met ons.*

Zo zegent ons de Enige, die wij noemen: Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen.



Coronabestendige spiritualiteit

Net voor de coronacrisis kwam er een derde druk op de markt van 'De Navolging van Christus' van Thomas á Kempis; een uitgave in hedendaagse taal, ingeleid en bewerkt door Jacques Koekoek. Ik had me al eerder gebogen over deze oude bestseller, maar het kon me nooit echt boeien. Ik besloot de nieuwe uitgave te proberen en de inleiding raakte mij meteen al: "We schrijven 1350. Het moet een rampjaar geweest zijn voor Geert Grote (een voorloper van Thomas). Hij is tien jaar oud als zijn ouders aan de pest overlijden." Ik voelde dat dit boek ook relevant moet zijn voor een wereld die in de ban is van corona, isolatie en quarantaine; zoals Paus Franciscus in onze tijd de pandemie duidt als een test en een uitdaging voor het geloof.

In een tijd waarin je sterk op jezelf wordt teruggeworpen, neemt Thomas á Kempis je bij de hand en hij wijst je op de doodlopende wegen en op de kansen. Hij maakt je attent op schijnzekerheid en de innerlijke kracht van Gods aanwezigheid.

De Navolging van Christus heeft geen heldere structuur, je doet er slim aan om met regelmaat passages te lezen en je af te vragen: 'Hoe sta ik zelf in mijn geloof?'



Uit de tijd of hypermodern?

Thomas à Kempis heeft geen positief beeld van mens en maatschappij. De inleiding op het boek helpt mij om me hiervoor open te stellen. Een negatief beeld van mens en maatschappij kan ook een teken van moed zijn, omdat je negatieve feiten onder ogen durft te zien. Deze ernstige toon in het boek is misschien zelfs een reden om ons af te vragen of wijzelf misschien in een tijd leven, waarin het IK zwaar wordt overschat en we ons eigen ego dreigen op te blazen? Trouwens, hoe negatief is Thomas eigenlijk? Hij zegt immers ook: "Het koninkrijk van God is binnen in jullie." Thomas wil de mens 'in zijn kracht zetten' door hem of haar de weg naar binnen te wijzen en God als krachtbron aan te wijzen.

Eucharistie en Geestelijke Communie

Thomas à Kempis heeft door de eeuwen heen een bijzondere status in de Rooms Katholieke Kerk gehad. Wellicht omdat hij in het derde deel van 'De Navolging' een grote nadruk legt op het veelvuldig ter communie gaan. Dit fascinerende deel is geschreven als een doorlopend gebed, een samenspraak met God. De Rooms Katholieke Kerk was gediend met deze degelijke vroomheid.

Volgens mij kan deze leraar goed dienen als inspiratiebron voor een gesprek in onze tijd over eucharistie en avondmaal. Juist, omdat hij niet over kerkleer of dogma's spreekt, maar over onze beleving van de eucharistie. Deze insteek maakt het gesprek makkelijker.

In tijden van bedreigende ziekten schreef Thomas ook over de Geestelijke Communie. Hij legt er de nadruk op dat het moet gaan om een noodsituatie, maar schrijft vervolgens: "Word je door een geldige reden verhinderd, dan behoor je de goede wil en de vrome intentie te hebben om ter communie te gaan. Dan zul je niet verstoken zijn van het sacrament. Want ieder die vroom leeft, kan elke dag en elk uur heilzaam en zonder belemmering in geestelijke gemeenschap met Christus treden."

Hij schrijft ook: "Je ontvangt de communie op een mystieke manier en je wordt op een onzichtbare manier gesterkt, telkens als je het geheim van de menswording en zijn lijden devoot overdenkt en in liefde voor Hem ontvlamt."

Voor Katholiek en Protestant

Thomas à Kempis is een Hervormer in de nog ongedeelde kerk van het Westen. Hij is één van die schrijvers die kerken kan verbinden in het verlangen naar een voortgaande hervorming van de Kerk. 'De Navolging' blijkt in gelijke mate een bron van inspiratie voor Rooms Katholieken en Protestanten. Het is een inspiratiebron voor Leonardo Boff om over bevrijdingstheologie te spreken, voor Mink de Vries om aan jongeren de waarden van het geloof over te dragen, voor Wim van Ree om over armoede en dak- en thuislozenopvang te spreken. Voor veel mensen zal het boekje een moment van bezinning of inkeer zijn: "Het koninkrijk van God is binnen in jullie."

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.

[Aanmelden voor de pastorale brief](#)

[Afmelden voor de pastorale brief](#)