



Parochie Heilige Geest

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen
telefoon: 0161-222833

Parochie Dongen en Klein Dongen - Vaart

Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen
telefoon: 0162-312561



Kerstmis, 25 december 2020

Door de uitbraak van het coronavirus in maart hebben pastores en bestuur zorg gevoeld voor onze parochianen, voor u. We hebben zelfs onze kerken gesloten. Want onze vieringen hebben het doel dat we een bijdrage aan uw leven bieden, niet om een bron van ziekte te zijn. Vanaf de eerste lockdown hebben we wekelijks pastorale brieven verstuurd via de mailadressen van onze leden. Daarmee bereiken we een groeiende groep mensen. Naast deze digitale weg hebben we ook twee keer kaarten gestuurd. En via filmpjes en incidenteel een livestream, wisten we een deel van onze parochianen te bereiken. Nu de kerstdagen naderen en maar een klein deel van u de vieringen bij zal kunnen wonen, komen we bij u met een extra uitgave: een fysieke Pastorale Brief.

We wonen in een wereld die is getekend door tegenstellingen, door corona en strenge maatregelen. In de kerk zullen we lezen over de Vreugdebode, over de Blijde Boodschap en de geboorte van Gods Zoon, want we zien uit naar goed nieuws. We gunnen onze ouderen het bezoek van hun kinderen en kleinkinderen. We gunnen onze kinderen dat ze zich onbelemmerd kunnen ontwikkelen en vrij kunnen spelen. Ook gunnen we de 'Verre Vriendjes in Namibië of te wel de Nuusbrokkies' die we in Cambridge en Witkrans hebben 'geadopteerd' een veilige toekomst met onderwijs en medische zorg.

*Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap:
voor de kinderen van Namibië,
voor alle kinderen, overal,
Alleluia.*

Verre Vriendjes van Namibië.

De komende Kerstperiode zal ongetwijfeld anders worden dan we gewend zijn. In de Annakerk geen mooi Kerstconcert door Estrellita. Wel vieringen op Kerstavond en op eerste Kerstdag, maar geen volle kerk omdat er minder mensen bij aanwezig mogen zijn.

Ook bij uw thuis zal het feest rond het Kerstkind vermoedelijk een andere invulling gaan krijgen. Hopelijk komen er toch een paar mooie, gezellige en bemoedigende dagen voor u allen.

Wij zijn gewend om in de Kerstvieringen te collecteren voor onze Verre Vriendjes van Namibië en op 6 jan trekken jaarlijks kinderen als Driekoningen door Molenschot om te zingen. Zij halen zo geld op voor kinderen die het zoveel minder hebben dan zichzelf.

Pater Martin van der Avoird die al vele jaren werkzaam is in Namibië, kan van dit geld veel zinvolle dingen doen voor de kinderen daar. Helaas kan dit alles nu niet doorgaan.

Om dit jaar toch een donatie aan Namibië toch mogelijk te maken vragen wij u eenmalig om geld over te maken op rekening NL14 RABO 0145 1023 94 t.n.v. Parochie Heilige Geest/vvvv. Alvast hartelijke dank voor uw bijdrage!



Gebed bij psalm 96

Ons lied klinkt voor iedereen,
voor jong en oud,
van elk ras, volk of geloof,
ongeacht eigendom of status,
ongeacht geslacht of geaardheid.

**Vandaag is Jezus geboren, de Christus,
die niet is gekomen om te oordelen.**

Ons lied klinkt vandaag als nieuw
We zingen en prijzen zijn Naam,
Hij brengt goed nieuws voor alles, iedereen.
hij maakt geen onderscheid.

**Vandaag is Jezus geboren, de Christus,
die niet is gekomen om te oordelen.**

Een stralende ster staat aan de hemel,
en kinderen gaan de deuren langs,
rivieren zingen zachtjes mee.

De takken van de bomen wuiven:
Verwelkom de Koning in Zijn Koninkrijk.

**Vandaag is Jezus geboren, de Christus,
die niet is gekomen om te oordelen.**

Barmhartig zal Hij regeren,
zijn macht is liefde en trouw.

Rob van Uden

Hoe liefelijk
op de bergen

de voeten
van de
vreugdebode

die vrede meldt

goed nieuws
verkondigt

die heil
komt melden

Als ik op weg ga om het kerstkind te vinden, dan kom ik langs huizen waar het licht brandt. Voorzichtig kijk ik naar binnen om een glimp op te vangen van de warmte die mensen elkaar geven. Ouders met kinderen die samen aan tafel gaan om het beste te delen van ons mensenbestaan.

Kinderen groeien, gezond voedsel, vruchten gerijpt, brood gebakken, een soepje gekookt. Kinderen stralen, een omarming, een liefdevol woord, een kus van bevestiging. Veel kinderen zijn gelukkig, maar er wordt steeds meer van hen gevraagd. Zij moeten zich bewijzen, prestatie geeft druk, Corona maakt stuk wat al was opgebouwd.

Waarom de lat zo hoog voor kinderen? Is het allemaal niet teveel gevraagd? Kinderen willen spelen, vrij zijn, de wereld te ontdekken. In hun ontwikkeling laten zij het geheim van leven zien, vol van creativiteit, vol van verwondering, een onschatbaar goddelijk mysterie.

Een vader die stimuleert, een moeder die ruimte geeft, goede mensen die mogelijkheden scheppen, de weg naar de toekomst ligt open voor het kind dat ons aankijkt en ons doet beseffen dat het leven een groot wonder is. Een hemels geschenk om in de ogen van elk kind het Kerstkind te mogen aanschouwen, zo dichtbij.

Pastor Joost de Bont

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde die zwanger was.

Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: „Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.

En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe." Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare, zij verheerlijkten God met de woorden: "Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft."



Overweging

Jozef en Maria zoeken onderdak, maar ze kloppen tevergeefs bij de herbergen aan. Steeds weer houden mensen hun deuren gesloten, omdat ze de buitenwereld vrezen. Die boze buitenwereld kan een bedreiging zijn. Extra sloten en camera's moeten ons leven beveiligen. Zelfs het griepvirus sluiten we met gesloten deuren buiten. Kinderen en goede vrienden mogen maar spaarzaam binnen.



We leven geïsoleerd. De één kan er beter mee overweg dan de ander.

De geboorte van Jezus vindt plaats in de marge van de samenleving. Het zijn de eenvoudige mensen die hem daar vinden. Of is dit kind juist naar hen toegekomen?

In onze welvarende samenleving zien we dat de kwetsbaren het meest te lijden hebben onder de gevolgen van de Coronapandemie: Ouderen, mensen met gezondheidsklachten en mensen die met weinig rond moeten komen. Met zorg zien we hoe ook in het onderwijs dat een aantal kinderen de aansluiting mist.

Wie komt er naar hen toe?

Wereldwijd zien we hoe de Coronapandemie juist consequenties voor de armere landen zal hebben. Ook in een land als Namibië, waar de infrastructuur al zwak is, mag alleen gereisd worden als het strikt noodzakelijk is. Welke mogelijkheden hebben de overheden van zulke landen om hun burgers te beschermen. En: Wanneer zullen ontwikkelingslanden toegang tot de vaccins krijgen?

Er is een kerstlegende over de vierde koning. Deze koning zal net als de andere drie koningen de ster naar Bethlehem volgen. Onderweg heeft hij voortdurend opont-houd. Hij voedt de hongerigen, geeft dorstigen te drinken, kleedt de naakten, vangt vluchtelingen op en bezoekt zieken en gevangenen. Hij vindt Christus niet aan het einde van zijn reis, maar juist onderweg: In de mensen die zijn hulp nodig hebben. Ook in mij. Ook in u.

Als ik op weg ga om het kerstkind te vinden, dan kom ik langs zoveel plekken in onze samenleving waar een hulpvraag ligt. Hoe is het in ons rijke land toch mogelijk dat er zoveel naasten afhankelijk zijn van de vrijgevigheid van instanties als de kerk en organisaties als Caritas en Arm in Arm?

Hoe ontluisterend is het om te zien dat mensen te kijk worden gezet in programma's waar je jezelf kunt verlekken aan de financiële sores van die ander. Hoe ontluisterend is de lange rij van mensen met een boodschappentas, hoopvol wachtend op wat er deze week te krijgen is bij de voedselbank.

Hoe ontluisterend is het te weten dat er nu vandaag nog kinderen op de wereld zijn die niet vragen: "Mama, wat eten we vandaag?" maar "Mama, hebben we eten vandaag?"

Hoe goed is het dan toch te weten dat er veel mensen zijn die de mogelijkheden aangrijpen om een ander in het middelpunt te zetten. Die bij het vieren van de komst van het Kerstkind de aanleiding grijpen om ook te zorgen voor hun naasten hier dichtbij en ver weg! Laat hen met een hulpvraag niet alleen in gedachten toe!

Gerard Jansen, Vicevoorzitter Parochiebestuur



Beste parochiaan

U ontvangt deze ongeadresseerde Kerstboodschap in uw brievenbus omdat u in onze parochie staat ingeschreven. De bezorgers maken hierbij gebruik van een ledenlijst die door de ledenadministratie zorgvuldig is samengesteld. De lijsten worden eenmalig gebruikt en daarna vernietigd.