



## Parochie Heilige Geest

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen  
telefoon: 0161-222833

## Parochie Dongen en Klein Dongen - Vaart

Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen  
telefoon: 0162-312561



**Zondag, 29 november 2020**

Misschien ontvangt u deze brief al lang. Misschien nog maar sinds kort. Als parochie zoeken we nieuwe wegen van communicatie met onze leden, zeker nu we op zondag slechts dertig gasten kunnen ontvangen.

Deze Coronaperiode is een tijd met vervelende beperkingen, maar het is ook een tijd die ons gemeenschapsleven prikkelt en uitdaagt. Wij willen ook nu gemeenschap zijn. Vol verwachting uitkijken naar een wereld met een beetje meer Blijde Boodschap.

We willen uitzien naar die mens van God, die onverwachts in ons leven kan komen: Jezus Christus.

*Moge ons leven gevoed worden door het Woord van God en door de woorden van ons gebed.*

### **Fragment uit de Eerste Lezing, genomen uit de Profeet Jesaja**

Gij Heer zijt onze Vader, Gij onze Verlosser en uw Naam is eeuwig !

Waarom Heer liet Gij ons van uw wegen afdwalen zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde?

Keer U weer tot ons omwille van uw dienaren. Omwille van de stammen die uw eigendom zijn. Scheur toch de hemel open en daal af en de bergen zullen beven voor uw aanblik.

Gij alleen zijt God en Gij staat bij al wie op U durft hopen. Gij komt hen tegemoet die met vreugde gerechtigheid beoefenen, die bij al wat ze doen aan U denken!

### **Gebed bij psalm 80**

Goede God, U bent groter dan mijn tegenslag.  
Bescherm de boomgaard van mijn leven,  
want haar muren liggen in puin.

Uw licht was voor mij verduisterd.  
Ik kon uw aanwezigheid niet meer ervaren.  
Keer terug in mijn leven, goede God,  
herstel mijn wankel geloof.

Zaai uw boodschap uit in mijn leven.  
Zie om naar uw woord,  
dat in mijn leven wil ontkiemen.

Bescherm wat U hebt geplant,  
de wortels van mijn geloof,  
het stekje dat U hebt gekweekt.

Iedere ochtend wil ik U danken, God,  
Ik wil U prijzen voor de dagen die U mij geeft  
Laat mij groeien in Uw licht.

Rob van Uden



*Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil,  
o Heer.*

### **We lezen uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus**

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Weest op uw hoede, weest waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn.

Weest dus waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of 's morgens vroeg.

Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!"

### **Broeders en zusters**

**FRATELLI TUTTI\***

**'Hoop betekent moedig zijn. Vervuld van hoop zullen we doorgaan!'**

**Paus Franciscus**

\*Encycliek Fratelli Tutti Paus Franciscus — oktober 2020 — Hoop (54-55) ct.

H. Franciscusparochie i.o.  
Contact: Secretariaat Pastoraal Team, Rijksweg 28, 2022 DA Haarlem  
06-556 27 670, pastoraalteam@parochiefranciscus.net  
www.parochiefranciscus.net

Paus Franciscus spreekt met regelmaat zijn zorg uit over de situatie van de armen, onze omgang met het milieu, of de spanningen tussen landen, volkeren, rassen en religies. In zijn laatste Encycliek (zo noem je een Pauselijke brief) 'Fratelli Tutti', die op 4 oktober verscheen, beschrijft de Paus zijn droom van een broeder- en zusterschap, die deze grenzen overstijgt.

Hij verwijst in zijn brief naar zijn waardevolle contact met Ahmed Al-Tayeb, de Groot Imam van de universiteit van Caïro. Het is bijzonder dat er al veel positieve reacties uit de Islamitische wereld over deze boodschap van de Paus hebben geklonken.

Een vooraanstaande Islamitische rechter zegt: "Ik was werkelijk ontroerd toen ik de boodschap van de Paus voor het eerst las. Ik voelde dat de Paus mij vertegenwoordigde in elk woord, in alles wat hij schreef." De Paus sluit de encycliek af met twee gebeden. Hieronder het gebed dat door mensen uit alle religies gebeden kan worden.

**Een gebed tot de Schepper  
Heer en Vader van de mensheid,  
die alle mensen gelijk in waardigheid geschapen hebt:  
stort in onze harten een geest van broeder- en zusterschap.  
Wek in ons de droom van een nieuw ontmoeten,  
van dialoog, gerechtigheid en vrede.  
Beweeg ons om een gezondere samenleving te scheppen  
en een waardiger wereld,  
zonder honger, armoede, geweld of oorlog.  
Mogen onze harten zich openen  
voor alle volken en naties van de aarde  
om de goedheid en de schoonheid te herkennen  
die U in elk van hen gezaaid hebt  
en om banden te smeden van eenheid, gezamenlijke inzet  
en gedeelde hoop. Amen.**

**Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.**

**Aanmelden voor de pastorale brief**

**Afmelden voor de pastorale brief**