

Spirit-4-you

Spirit is het Latijnse woord voor Geest. Het is de bedoeling dat je ergens door geraakt wordt en wel door... de Geest van God!

De Geest kan op veel manieren werken. We zien voorbeelden van mensen zoals Petrus of een zuster in het klooster of



iemand uit je eigen omgeving. Mensen die geraakt zijn en die ons inspireren.

We zien hoe Jezus gezonden wordt door de Geest, maar ook hoe wij

zelf door de Geest uitgedaagd worden iets voor anderen over te hebben. Daarom gaan we ons inzetten voor een goed doel.

Als we het over de Geest van God hebben vinden velen het moeilijk zich daar iets bij voor te stellen. Misschien jij ook wel? Je zult zien en horen dat dit best kan meevallen en dat je er heel goed over kunt spreken. We maken daar zelfs een leuke sketch van.

Elke bijeenkomst beginnen en eindigen we met gebed. We halen de Geest van God op die manier er gewoon bij!

Het Vormsel

Datum: vrijdagavond 27 november 2020

Plaats: Maria Magdalenakerk in Rijen

Tijd: 19.00 uur.

En... doe je mee?

Informatie voor ouder(s)/verzorger(s), zoals kosten, de dagen en tijden van de bijeenkomsten en natuurlijk de manier van inschrijven vind je op de websites:

www.parochieheiligegeest.nl of

www.parochiedongen.nl

Kijk onder Vormsel.

Startbijeenkomst

Kom samen met je ouder(s)/verzorger(s) naar de startbijeenkomst op

donderdag **10 september**

om 19.15 uur

in de Maria Magdalenakerk,
Hoofdstraat 60 in Rijen

Daar vertellen we wat we gaan doen.

Vragen?

ehertog@parochieheiligegeest.nl

Spirit-4-you



Vormsel

27 november 2020

**voor meisjes en jongens
uit groep 8**

en uit groep 7 van de Annaschool
en de Drie Muskietiers

Parochie Heilige Geest
Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

Uit je dak?



Heb jij dat nou ook, dat je compleet uit je dak gaat voor je filmheld of wanneer je popidool op het muziekpodium verschijnt? Dat je smelt bij zijn/haar aanblik? Dat je alles wel zou

willen doen om bij hem te zijn of om op haar te lijken?

Herken je dat?

Nou, dan snap je een beetje wat de vrienden en vriendinnen van Jezus met Hem hadden. Johannes, Petrus, Paulus, Johanna en Susanna om er maar enkelen te noemen, hebben alles achter zich gelaten om met Jezus op te trekken. Om overal over Hem te vertellen. En wat dan wel: dat God naar je op zoek is. Dat Hij er voor je is en je geloof in Hem je blij en gelukkig maakt. Als die vrienden en vriendinnen in onze tijd hadden geleefd, zouden ze zeggen: die Jezus, die is cool en gaaf!

Een tornado

Ken je dat gevoel dat je aan het strand loopt met windkracht 6, dat je kleren om je lijf fladderen? De wind giert door je heen. En als je thuiskomt voel je je als nieuw.

Heb je dat gevoel?

Nou, dat hadden de vrienden en vriendinnen van Jezus ook.

Alsof een tornado hen door elkaar had geschud. Ze waren geraakt. Ze stonden bij wijze van spreken in vuur en vlam voor Jezus, voor God. Hier is de Geest van God aan het werk.



Die heilige Geest helpt je bij keuzes maken en bij het vinden van jouw weg in het leven. Het is ook de Geest die je laat ontdekken wie Jezus is, die Mens, die werkelijk iets van God heeft laten zien.

Geraakt worden door die goede Geest?

Dat kan als je er voor open staat.

Geef je gewoon op voor het Vormsel, wanneer je in september 2020 in groep 8 zit en de eerste communie hebt gedaan. Kinderen uit groep 7 van de Sint Annaschool en van de Drie Muskietiers kunnen dit jaar ook meedoen.

Neem deel aan een te gek Vormselproject!

Je gaat je voorbereiden van half september tot eind november. Samen met andere vormelingen kom je een aantal keren bij elkaar op een middag of avond.

We bezoeken de kerk waar je gevormd wordt. We steken de handen uit de mouwen voor een goed doel. Natuurlijk krijg je een mooie map om thuis in te werken.

