

Bezoek aan de expositie

Vanuit onze parochies brengen we op vrijdag 17 november een bezoek aan de tentoonstelling 'Luther'. We gaan gezamenlijk met de trein naar Utrecht en lopen in 30 minuten naar het museum Catharijneconvent. Daar verzorgen de pastores een rondleiding en is er voldoende tijd om nog verder het museum te bezoeken.

Kosten

Voor de treinreis gebruiken we een groepsretour, dat kost voor 10 personen € 7,- per persoon. Wanneer u zelf met meer korting kunt reizen, wilt u dat dan aangeven bij de opgave. Entree voor het museum: € 12,50. Wanneer u een museumjaarkaart hebt, is het natuurlijk gratis.

Tijd

We verzamelen op het treinstation van Rijen en zullen daar om 9.30 uur met de trein naar Utrecht vertrekken. Rond 17.00 uur zullen we weer terug zijn in Rijen.

Opgave

U kunt zich tot zondag 12 november opgeven bij het secretariaat van uw parochie of gemeente. Neem uw legitimatiebewijs mee voor de juiste gegevens voor de treinreis. U kunt zich ook aanmelden via email: teamassistente@parochiedongen.nl



*Portret van Maarten Luther, 1483-1546,
Lucas Cranach, 1546*



*Droom van de keurvorst van Saksen,
Jan Barentsz Muyskens, 1643*

**Museum
Catharijne
Convent**

LUTHER
17 november 2017

**Catharijneconvent
Utrecht**

Ga je mee?

Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart
Parochie Heilige Geest
Protestantse Gemeente Dongen-Rijen

Luther

Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat de monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese Kerkgeschiedenis ontketende.

De tentoonstelling toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van de invloedrijke, reformatorische rebel.

Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma's, muziek en communicatiemiddelen laten een nieuw licht schijnen op het verhaal van Luther en de reformatie.

De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar.



Parochie Heilige Geest
Rijen-Hulten-Molenschot



Parochie Dongen en
Klein Dongen-Vaart



Protestantse Gemeente
Dongen-Rijen



Aflaatbrief met pauselijke toestemming van Clemens IV voor de verkoop van aflaten

Luther, de tentoonstelling

Het Catharijneconvent in Utrecht is het rijksmuseum voor christelijke kunst in Utrecht.

Vorig jaar maakten we vanuit onze parochies een excursie naar de tentoonstelling over Maria, een mooie tentoonstelling en met 80.000 bezoekers uiterst succesvol.

Dit jaar heeft het museum een bijzondere tentoonstelling over Luther. Vrije meningsuitingen, spotprenten, maar ook dilemma's en onverdraagzaamheid vormen samen het heftige, maar boeiende verhaal van de tentoonstelling.

Hervormer, populist, revolutionair, rebel, gewiekste marketingman, antisemiet, fundamentalist, vrouwenhater, vervloekt of heilig?

Wie was Maarten Luther en wat maakt hem tot man van het jaar?

Raakvlakken en actualiteit

Vragen die de tentoonstelling aan de orde stelt zijn divers en actueler dan ooit.

Hoe lukte het Luther om van een onbekende monnik uit te groeien tot de icoon van de Reformatie?

Welke vernieuwende propagandamiddelen wist hij 500 jaar geleden in te zetten voor de campagne die hij voerde?

Hoe wist hij zoveel mensen te bereiken en te overtuigen van zijn ideeën? Op welke wijze ontketende Luther de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis?

En: Wat zijn de raakvlakken met onze huidige tijd?



*Luther als monnik,
Lucas I Cranach, illustrator, 1520*