



19.00 uur

Vredestocht voor kinderen, samen met slagwerkgroep 'Gils Geweld'. De tocht begint bij de Dankkapel, Hoofdstraat/Hoeksestraat

19.30 uur

Kinderviering met het koor MM-Kidzz
Thema: 'Geen dak boven je hoofd'

20.15 uur

Informatie over de Magdalenakinderen in Honduras

20.15 uur

Aanvang 'Workshop' symbolisch bloemschikken o.l.v. Carmen van Loon

20.30 uur

Glas in Lood ramen verteld

21.00 uur

Taalcoach ervaringen gedeeld

21.30 uur

Samenzang met het parochiekoor

22.00 uur

Lezing over Iconen

22.30 uur

Meditatieve viering met het koor Contrast

En verder

Informatie over torenbeklimming, iconententoonstelling, een korte film, stands van Amnesty International, Wereldwinkel en VIP (Vrijwilligers Informatie Punt), een hapje en een drankje.



Kerkennacht

Rijen opent haar kerkdeuren

Voor iedereen
die zich verwondert

Vrijdag 23 juni
Maria Magdalenakerk

Kom ook en verwonder je!

Parochie Heilige Geest

Méér dan een dak!

Verwonder je!

Wij nodigen iedereen uit eens in een kerk te kijken! De kerk is meer 'dan een dak, een toren en stevige muren die de eeuwen doorstaan'.

De deuren staan open!

In vele plaatsen in Nederland zetten kerken, van welke snit dan ook, hun deuren een avond wagenwijd open. Een succesvolle formule die sinds 2007 iedere twee jaar wordt aangeboden.

Wees erbij!

De Maria Magdalenakerk in Rijen doet mee! En we bieden iets moois.

Oecumenisch evenement.

Kerkennacht wordt in diverse Europese landen gehouden.

De Raad van Kerken Nederland heeft een promotiefilm gemaakt. Mgr. de Korte, bisschop van Den Bosch leest hierin een passend gedicht voor van de hand van onze pastor Rob van Uden.

We zien de verbazing van de hoofdrolspeelster Caroline Lichtenberg, die ons meeneemt naar de Sint Jan in Den Bosch, naar een Oud Katholieke Kerk in Amersfoort en vervolgens naar het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland in Utrecht.

Een uitnodigende film, die ook te zien is op de website van de Parochie Heilige Geest.



Méér dan een dak!

Gedicht van Rob van Uden

Dit huis is zoveel méér dan een dak, een toren, stevige muren die de eeuwen doorstaan. Want vaak, ja, steeds vaker, openen zich deuren voor mensen die verslagen lijken of verloren.

Hier wordt de doem van dood en duisternis verdreven, opent God zijn boek met woorden, stralend licht. Het koor zingt een gedicht dat als de hemel neerdaalt en eerbied ademt voor de ander en het leven.

Een kind dat nog niet weet wat kruis of lijden is, staart nieuwsgierig naar een crucifix, zijn ogen zoeken, zwijgen, neigen naar hoop, barmhartigheid, en vinden gouden letters die spreken van verrijzenis

Een vrouw brandt een kaars, vergeet zorg en pijn, legt de handen op haar buik en op de toekomst die haar wacht.

Deze kerk buigt zich als een moeder over haar en zij is een meisje dat durft geloven dat dromen hier geboren zijn.

Zo worden mensen toegezongen: Welkom in zijn huis. Breek het brood, het woord, het voedsel voor de ziel, want God is je gastheer en jij, jij mag worden wie je bent.

De deur staat open. Hier ben je thuis!



Parochie Heilige Geest
Hoofdstraat 58
5121 JG Rijen
telefoon: 0161-222833
info@parochieheiligegeest.nl
www.parochieheiligegeest.nl